

ZIEKENZALVING

Een zieke kan op elk moment vragen om een bezoek van een priester of diaken. Daarbij kan ook de communie ontvangen worden. Het is ook mogelijk dat deze uitgereikt wordt door een familielid, een vriend of een buur. Met de ziekenzalving willen we de zieke biddend nabij zijn.

Op het moment waarop de zieke de overstap maakt naar dat andere - ons onbekende - leven wordt vergeving geschonken en steun en sterkte geboden. Zowel voor hen die ons dierbaar zijn als voor onszelf en uiteindelijk tegenover God is dit het moment van de ultieme waarheid.

Sinds mensenheugenis geeft dit omgeven zijn door de Kerk en haar rituelen aan mensen een groot gevoel van rust. Een ziekenzalving is wel niet eenmalig of definitief.

Om een bezoek van een priester te vragen of de ziekenzalving te ontvangen kan u contact opnemen met uw parochiepriester.

Voor de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Nieuwpoort-Stad is dat E.H. Walter Viane. Voor Nieuwpoort-Bad (Sint-Bernardusparochie), Ramskapelle (Sint-Laurentiusparochie) en Sint-Joris (Sint-Georgiusparochie) is dat E.H. Albert Devloo.

*Zie contactgegevens onder **Contact > Vragen***