

VORMSEL

Ben jij kandidaat-vormeling?

Soms vraagt een mens zich wel eens af wie we zijn...?

Zo van: als iemand gepest wordt op school, aan welke kant sta ik dan?

Of: voor mij is die nieuwe smartphone veel belangrijker dan de vriendschap van mijn kameraden.

Of nog: ja zeg, die kan nog al zagen... of kies ik eerder om te helpen?

Zo'n 12 jaar geleden lieten je ouders je dopen.

Daarmee wilden ze aan de wereld zeggen: *"wij hopen dat ons kindje iemand wordt die voor mensen kiest... iemand die het belangrijk vindt een goede vriend te zijn, en die klaar staat om anderen te helpen en steunen..."*

Overal in de wereld staan 12-jarigen aan het begin van volwassenheid en maakt men op één of andere manier duidelijk wat voor soort mens hij of zij wil worden.

Mensen voor wie vrienden belangrijker zijn dan de nieuwste smartphone.

Mensen die - naar het voorbeeld van Jezus - het op nemen voor wie je nodig heeft.

Wil je zo'n mens worden, sluit je dan aan bij de kandidaat vormelingen.

Je lidkaart als christen heb je reeds, je bent immers gedoopt!

Nu krijg je de kans om echt actief lid te worden en mee te gaan naar het Vormsel toe. Dit wordt samen met anderen voorbereid en met catechisten die je helpen tijdens enkele bijeenkomsten die we catechese noemen.

Tot de grote dag van het vormsel waar je als een volwassen christen wordt opgenomen met de symbolen: handoplegging en zalving.

Durf je het aan?

Je bent ouder van een kandidaat vormeling.

Zo'n twaalf jaar terug hebben jullie uw zoontje of dochtertje laten dopen in de hoop dat hij/zij zou opgroeien tot een volwassene met waarden en normen die jullie belangrijk vinden.

Ondertussen merkten jullie wel dat opvoeden niet eenvoudig is.

Met wat jullie thuis aanbrengen concurreren zoveel invloeden van buitenaf: sociale media... reclame... vrienden en vriendinnen bij wie je vragen stelt...

Hoe je ook je best doet, je kan niet verhinderen dat je kind opgroeit in een harde wereld vol competitie, concurrentie, prestatiedrang, zelfverheerlijking, egoïsme enz. Allen hopen we en werken we eraan dat jongeren sterk genoeg worden om tegen dit alles opgewassen te zijn om zijn of haar eigen weg te kunnen gaan.

Voor de christen gemeenschap staat de andere meer centraal dan het ik.
Christenen vinden zijn belangrijker dan hebben en zijn op hun hoede voor de waan van de dag.

Die levensvisie willen we aan jouw puber meegeven.

Natuurlijk is het Vormsel alleen daarvoor niet voldoende, maar het is wel een gelegenheid om erop te wijzen hoe het anders kan.

Even nadenken... even stilstaan... even luisteren...

Praktisch

Via school ontvangt u bij het begin van het nieuwe schooljaar een folder met info en een inschrijvingsstrook.

Voor de kandidaat-vormelingen van de parochies St. Bernardus in Nieuwpoort Bad, St. Georgius in St.Joris en St. Laurentius in Ramskapelle is de vormselvoorbereiding samen en start na de krokusvakantie.

Voor de kandidaat-vormelingen van de parochie O.L.Vrouw Nieuwpoort-Stad start de voorbereiding (de catechese) na de Kerstvakantie, half januari.