

VERGEVING

Niemand is volmaakt en iedereen begaat fouten.
Velen blijven met die fout zitten, durven er niet over praten... en dan wordt dat iets knagend... iets wat ons achtervolgt... kortom, schuldgevoelens.

De meest voor de hand liggende manier om van dat schuldgevoel af te raken is natuurlijk de fout toe te geven aan wie we beschadigd hebben: excuses aanbieden... het proberen goed te maken.
Dat is echter niet altijd mogelijk en in ieder geval niet gemakkelijk.

De Kerk biedt de biecht als oplossing.
De priester-biechtvader luistert naar wat aan je knaagt, kan – zo je dat wenst - er met u over praten en eventueel oplossingen aanreiken.
Maar hij zal vooral - in naam van God - vergiffenis schenken.
Het kan heel deugdzaam zijn om fouten toe te geven en zo die last van je hart te laten vallen.
Fouten toegeven geeft troost en vooral nieuwe levenskracht.

Praktisch:

Biecht wordt gehoord voor of na de eucharistievieringen of in afspraak met de parochiepriester.