

DOOPSEL

Waarom dopen wij ?

Ooit dacht men weinig of niet na over het doopsel: een pasgeboren kindje werd zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt, meestal nog in de materniteit, voor de mama en de pas geborene naar huis gingen.

Vandaag is het doopsel niet meer zo vanzelfsprekend en dat is een positieve evolutie. Het doopsel is thans een weloverwogen beslissing van de ouders, één van de eerste trouwens die ze voor hun baby nemen!

Soms hoort men wel eens zeggen: *"we laten hem/haar dopen, anders kan hij/zij later niet voor de kerk trouwen."*

Dat is uiteraard een mogelijke reden maar zeker niet de belangrijkste.

Nieuw leven is voor ouders een bewuste keuze en een heugelijke gebeurtenis. Ze verwelkomen de kleine spruit hartelijk en willen hem/haar feestelijk opnemen in hun leven en de maatschappij. Kijk maar naar de steeds uitgebreidere babyborrels!

Het doopsel geeft echter nog een diepere betekenis aan dit heugelijk gebeuren.

Het gaat niet om een soort "lidmaatschap" van de katholieke kerk.

Wel is het doopsel een keuze om je kindje op te voeden en te laten opgroeien met christelijke waarden: een keuze voor een bepaalde levensstijl en identiteit.

Ouders laten zo zien waar ze voor staan en hopen dat hun kindje in die voetsporen zal mee gaan en z'n leven inrichten!

Wie mag laten dopen?

Voor het doopsel is de toestemming nodig van beide ouders of van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen (vb. voogden) en die kiezen om het kindje christelijk op te voeden. Dit ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden: gehuwd of ongehuwd, gescheiden of homoseksueel.

Hoe dopen we in Nieuwpoort?

Wie z'n kindje wenst laten dopen neemt contact op met de pastoor van de parochie waar je het doopsel wenst.

Hij nodigt jullie uit om het doopsel voor te bereiden: de keuze van de datum maar ook vragen die ouders zich rond het doopsel stellen.

→ Voor de Onze-Lieve-Vrouweparochie in Nieuwpoort-Stad wendt u zich tot E.H. Walter Viane.

Voor de Sint-Bernardusparochie Nieuwpoort-Bad, de Sint-Laurentiusparochie Ramskapelle en de Sint-Georgiusparochie Sint-Joris wendt u zich tot

E.H. Albert Devloo.

*Zie contactgegevens onder **Contact > Vragen***

Peter en Meter

De meter en de peter zijn meer dan slechts getuigen van de doop.

Ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap en zullen wellicht ook betrokken zijn bij de grote stappen die het kind in zijn geloof zet: eerste communie... vormsel... huwelijk... enz.

Om deze taak op zich te nemen is één peter of één meter strikt genomen voldoende; hij of zij moet wel ouder dan 16 jaar zijn en verwacht wordt dat hij of zij gedoopt en gevormd is.

Volwassene en jong-volwassenen

Wie niet als kind werd gedoopt, kan dat ook nog op latere leeftijd.

Het gaat hier uiteraard om een zeer bewuste keuze die grote invloed zal hebben op het latere leven.

Wie wenst toe te treden tot de christelijke gemeenschap neemt best contact op met de pastoor van zijn of haar parochie.

Na voorbereiding wordt er afgesproken voor de feestelijke doopviering.

Identiteitskaart van een christen

Een doopsel wordt geregistreerd in de kerk waar het plaats vond.

Als geheugensteuntje, maar ook als bewijs van de christen identiteit, geeft de parochie een ***"identiteitskaart van een christen."***

Daarop worden later ook andere sacramenten zoals vormsel of huwelijk genoteerd.

Prikkelmails

De kinderdoop is geen gebeurtenis op zich, maar het begin van een overdracht van christelijk geïnspireerde waarden.

In de drukte van ons leven vinden we weinig tijd en hebben we misschien ook niet veel zin om over dergelijke dingen met onze kinderen te spreken.

Een mooi gebruik blijft bij het slapen gaan je kindje een kruisje op het voorhoofd te geven met de woorden *"God zegene en beware u..."*

Wellicht is dit een mooie gelegenheid om het samen nog wat te hebben over de gebeurtenissen van de dag.

Om ouders hiervoor inspiratie te bezorgen kunnen de Parochieteams van Nieuwpoort, samen met Catechese Brugge, jullie elk trimester een "prikkelmail" sturen.

Dit vanaf het doopsel tot de eerste communie.

Het volstaat hiervoor je emailadres aan de pastoor of een parochiemedewerker door te geven.